

Titels bij week 47 2015 – Parijs rouwt

	<p>Brok in je keel Tol, Elselien van Vanaf 4 jaar AJ-boek</p> <p>Rups heeft een brok in zijn keel, ontdekt Mier. Verhaal over verdriet, en hoe je daar mee kunt omgaan.</p>		<p>Het lieve woorden doosje Traa, Wendy Vanaf 6 jaar A-boek</p> <p>Tom ontdekt dat hij zich beter voelt als anderen iets liefs tegen of over hem zeggen. Maar hoe houd je eigenlijk dat fijne gevoel vast? Tom bedenkt iets dat elk kind zou moeten weten. Prentvertelling met paginagrote kleurenillustraties.</p>
	<p>Waar ik ben : gedichten voor kinderen en anderen Groothuis, Diet Vanaf 6 jaar J-boek</p> <p>Versjes en gedichten over allerlei gedachten en dingen uit het leven. Soms grappig, soms serieus.</p>		<p>Bang Goldschmidt, Saskia Vanaf 7 jaar AJ-boek AVI: M4</p> <p>Iedereen is wel eens bang. Wat gebeurt er eigenlijk in je lijf als je bang bent? En wat kun je doen om minder bang te worden?</p>
	<p>Ik voel me ... : een boek vol emoties Hest, Pimm van Vanaf 7 jaar AJ-boek</p> <p>Voel jij je wel eens nieuwsgierig, blij, bang of eenzaam? Of trots, teleurgesteld of jaloeers? Wat voel je dan? En waarom?</p>		<p>Doodgewoon Westera, Bette Vanaf 8 jaar J-boek</p> <p>Doodgaan hoort bij het leven en is daarom eigenlijk doodgewoon. Gedichten over dingen die bij de dood horen. Hoe erg je iemand kunt missen die er niet meer is, waarom ook jonge mensen sterven, en waar iemand naartoe gaat als hij dood is. Bekroond met een Zilveren Griffel en een Vlag en Wimpel.</p>
	<p>Voel je wat ik voel? : de 150 mooiste gedichten over gevoelens voor kinderen Van Coillie, Jan Vanaf 8 jaar J-boek</p> <p>Gedichten over allerlei verschillende gevoelens. Over boos, bang, vrolijk, verlegen of verdrietig zijn.</p>		<p>Grote vragen : over de wereld, de mensen en jou! - Vanaf 9 jaar J-boek</p> <p>Moet je altijd de waarheid zeggen? Waarom bestaat werk? Waar is kunst goed voor? Ruim honderd vragen over jezelf, de mensen en de wereld worden beantwoord. ...</p>
	<p>Hoe voelt dat?! : wat je wilt weten over emoties - Vanaf 9 jaar J-boek</p> <p>Voorbeelden van allerlei emoties als angst, blijdschap en boosheid. Met internetlinks, veel kleurenfoto's en tekeningen.</p>		<p>Josje Kuyper, Sjoerd Vanaf 9 jaar B-boek</p> <p>Josje heeft een gelukkige jeugd tussen de dieren. Ze leert dat ze verdriet niet moet wegstoppen in een kast, maar dat ze het beter een plaatsje in haar leven kan geven.</p>
	<p>Misschien wisten zij alles : 313 verhalen over de eekhoorn en de andere dieren Tellegen, Toon Vanaf 9 jaar B-boek AVI: M7</p> <p>Dikke bundel met bijzondere verhalen over de eekhoorn, de mier en andere dieren uit het bos. Over allerlei gedachten en gevoelens.</p>		<p>De Kleine Prins Saint-Exupéry, Antoine de Vanaf 10 jaar B-boek</p> <p>Een prookjesachtig verhaal over een piloot die bij een noodlanding in de woestijn een prinsje van een verre planeet ontmoet en van hem leert dat je alleen met je hart goed kunt zien. Een verhaal over solidariteit en kameraadschap</p>

	<p>Het grote waarom boek - Vanaf 10 jaar J-boek</p> <p>Een bundeling met ruim tweehonderd vragen over de thema's: dieren en natuur, menselijk lichaam, uitvindingen en wetenswaardigheden, hemel en aarde, leven en dood, gevoelens en mens en maatschappij.</p>		<p>Verdriet Veen, Inge van der Vanaf 10 jaar J-boek</p> <p>Verdriet is een emotie, een sterk gevoel. Andere emoties zijn boosheid, angst, blijdschap, verbazing en schaamte. Het zijn allemaal gevoelens die iets met je 'doen'. Lees in dit boekje over verdriet, wat het met je doet en wat jij kunt doen.</p>
	<p>Hoe verwerk ik het? : het verwerken van ingrijpende veranderingen handboek Naik, Anita Vanaf 11 jaar J-boek</p> <p>Weetjes en tips hoe je omgaat met nare dingen die in je leven kunnen gebeuren.</p>		<p>Kinderen die de wereld hebben veranderd - Vanaf 12 jaar J-boek</p> <p>Twintig verhalen over kinderen die een verschil maakten in de wereld. Zoals bijvoorbeeld: Anne Frank, Malala Yousafzai en ex-kindsoldaat Ishmael Beah.</p>
	<p>Hoe angst klinkt Hagen, Hans Vanaf 13 jaar J-boek</p> <p>Gevoelige, grappige en soms weemoedige gedichten over angst.</p>		