

Boekentip: Overal en ergens

Het overlijden van een vader of moeder is erg ingrijpend voor kinderen. Ze verliezen niet allen hun ouder, maar ook de situatie waar ze in leefden. De sfeer in het gezin verandert, allerlei vertrouwdheden vallen weg

Een kind heeft meestal nog geen ervaring met het overlijden van een naaste. Ze hebben daardoor niet de ervaring dat het op den duur weer beter zal gaan. Dat de overgebleven ouder ooit weer zal lachen en er weer wat geluk komt thuis. Daarom is het is belangrijk dat er vertrouwde anderen zijn die meelevende en ondersteuning bieden bij het rouwproces. Maar veel ouders (of naasten) hebben moeite met dit onderwerp en het vinden van de juiste bewoording naar het kind toe. De auteur heeft Overal en ergens geschreven om de dialoog tussen ouders en kinderen over de dood op gang te brengen.

Overal en ergens



In Overal en ergens is de mama van Yolanda net overleden. Yolanda mist haar zo erg... daar bestaan gewoon geen woorden voor. Maar mensen praten niet graag over de dood. Ze zijn liever stil, maar Yolanda wil niet stil zijn. Ze wil weten waar haar mama nu kan zijn. Daarom besluit ze op zoek te gaan naar haar moeder. Haar moeder die dood is. Ze zei voor haar dood toch niet voor niets: Als je me zoekt, dan zul je me vinden. Gelukkig krijgt ze tijdens haar zoektocht hulp van alle lieve mensen om haar heen.

Een poëtisch, ontroerend en inspirerend verhaal over verlies en over het bewonderenswaardige geloof en rotsvaste vertrouwen van een klein meisje. Voor kinderen vanaf 5 jaar.

Recensie - Om persoonlijke redenen, ik ben mijn moeder ook op heel jonge leeftijd kwijtgeraakt, vind ik dit één van de mooiste prentenboeken die in mijn kast staat. De prachtige illustraties en het tedere verhaal maken het tot een kostbaar bezit die nooit meer weg gaat. Natuurlijk is dit een boek om aan te raden bij rouw, maar het gaat verder, dit is een ***boektip** die ik iedereen oprecht aan kan raden!

Je hoeft namelijk niet iemand verloren te hebben, om dit mooie verhaal te willen lezen. Het leert namelijk ook dat iemand die verdwenen is, niet perse weg is, maar dichtbij in alles om je heen - in herinneringen, foto's, knuffels, rozen en de wind.

(Ik hou van de herhaling op het einde van iedere pagina, waarin bijna een mantra zit: Mama is Haas en Haas is mama, mama is Yolanda en Yolanda is mama..) <3 **Redactie HappyMOMs**

Geplaatst op 18 november 2015 door Linda de Jong – www.happymoms.nl