

Overal en ergens (recensie)



De mama van Yolanda is overleden. Het ene moment ademde ze nog. Vlak daarna niet meer. Ze was er nog wel, maar toch ook weer niet. Waar kan haar mama nu zijn? 'Als je me zoekt, lieve schat, dan zul je me vinden,' had mama haar nog gezegd. Dus besluit Yolanda op zoek te gaan. Op zoek naar haar mama. Haar mama die dood is. Tijdens haar zoektocht krijgt ze hulp van alle lieve mensen om zich heen.

Recensie

Af en toe ontvangen we een boek, dat voorrang krijgt. En dat is dus ook zo met het boek **Overal en ergens**. Dit boek gaat over dat de mama van Yolanda is overleden. Yolanda vindt het moeilijk dat mensen liever niet over de dood praten. Zij wil er juist wel over praten; ze wil weten waar haar mama is. Haar mama had nog tegen haar gezegd "Als je me zoekt, lieve schat, dan zul je me vinden!" En dus gaat Yolanda op zoek naar haar mama. En dan komt ze erachter dat mama overal is!



Een ontroerend boek, die je waarschijnlijk niet kunt lezen zonder een traan te laten. Maar wat kan dit een belangrijk boek zijn, voor kinderen én ouders! Het boek geeft antwoord op de vraag die veel kinderen hebben als één van hun ouders (of ander dierbaar iemand) overlijdt. Het boek geeft begrip voor het verdriet en troost omdat het op een mooie en duidelijke manier antwoord geeft op misschien wel de allerbelangrijkste vraag die kinderen hebben als een dierbare overlijdt.



Dit boek bewaar ik dan ook op een speciale plek in de kast en haal ik tevoorschijn op het moment dat we dit boek kunnen gebruiken. We hopen dan ook dat dit boek nog heel lang in de kast blijft liggen, zonder voorgelezen te worden. Maar mocht het nodig zijn, dan komt dit boek heel goed van pas!