

Recensie

[NBD Biblion](#)

Ria Scholten-Boswerger

De kleine Yolanda is erg verdrietig als haar mama is overleden. Ze wil weten waar mama gebleven is. Mama heeft immers gezegd, dat Yolanda haar zal vinden als ze haar zoekt. Mama moet dus nog ergens zijn. Bij haar zoektocht wordt ze geholpen door lieve mensen om haar heen: haar kleine broertje, haar papa, haar opa en oma, haar tante en een vriendin van mama. Zo ontdekt ze, dat mama te vinden is in verhalen, in geuren, in haarzelf, en in allerlei kleine dingen. Tenslotte laat mama haar in een droom inzien, dat ze eigenlijk nog overal is en dus niet langer hoeft te zoeken. Bijna vierkant prentenboek met een prachtig emotioneel verhaal over rouwverwerking en herinneringen. De tekst is in vrij kleine letter gedrukt op de lichte delen binnen de grote illustraties die steeds dubbele pagina's bestrijken. Telkens eindigt die tekst heel poëtisch met een cursief gedrukte troostrijke constatering, waarin mama te vinden is. Ook in de sober gekleurde illustraties komen emoties goed tot uitdrukking. Prima te gebruiken bij jonge kinderen die een sterfgeval heel dichtbij meemaken. Vanaf ca. 5 jaar.

© NBD Biblion