

RUBRIEK CULTUUR

Overzicht

Architectuur

Muziek

Patrimonium

Plastische kunsten

Poëzie

Kinder- en Jeugdliteratuur

Themaboeken

Adoptie

Herfst & Winter

Vriendschap

Schepping en natuur

Pesten

Grootouders

Ziekte en handicap

Oorlog en vrede

Verdriet en afscheid

Boeken met een boodschap

Religieuze kinderboeken

Poëzie

Literair erfgoed

Historische romans

Adolescentenromans

Prentenboeken

Beeldromans

Creative werkboeken

Filosofen met kinderen

Sprookjes en
fantasier verhalen

Stripverhalen

Geschiedenis

Sjuleke

Pimm Van Hest & Nynke Talsma

Roman heeft een leuke hond, Sjuleke. Als Roman zich 's avonds verstopt omdat hij nog niet naar bent wil, vindt Sjuleke hem, maar de volgende morgen wacht Sjuleke hem niet op aan de trap. Dat is vreemd. De hond wordt niet wakker als Roman hem aait en heeft het koud. Sjuleke is dood. 'Het lijkt of hij slaapt, maar zijn hartje klopt niet meer.' Daar worden ze allemaal verdrietig van. Mama vertelt dat Sjuleke nu weer bij zijn mama en papa is, die een tijdje geleden gestorven zijn. Samen begraven ze Sjuleke in de tuin, met zijn dekentje en zijn lievelingsspeeltje. 'Ik vind je het allerliefste hondje dat ik heb gekend, en ik vind het héél erg dat je dood bent gegaan.' zegt Roman. Papa vult aan: 'Dank je wel dat we voor jou mochten zorgen en dat je ons zo vaak hebt laten lachen'.

Maar Roman weet het nu al: hij zal Sjuleke echt missen.

Bij de dood van een huisdier ervaren jonge kinderen vaak voor het eerst wat 'doodgaan' betekent. Dat is ingrijpend. Een hond of een poes heeft een plaats in het gezin. Volwassenen en kinderen hechten zich aan het dier. Sjuleke is Romans speelkameraad, een vriendje. Daarom zal hij het hondje ook echt missen. 'Doodgaan' wordt in dit prentenboek goed aangebracht. Het hondje beweegt niet, heeft het koud en wordt niet wakker. Dat hij teruggekeerd is naar zijn papa en mama is voor kinderen een troostende gedachte. Veel aandacht gaat ook naar het ritueel. Ze nemen samen afscheid en begraven het diertje in de tuin. Elk om beurt zeggen ze waarom Sjuleke voor hen bijzonder was. Dat niets de dood van het hondje aankondigt, is een zwakker punt van dit verhaal. 's Avonds speelt hij nog met Roman, de volgende morgen ligt hij dood in zijn mandje. Voor jonge kinderen kan dit vrij beangstigend overkomen.

De makers van het boek verwijzen achteraan naar de website www.byebypet.org, die kinderen hulp biedt om op een persoonlijke manier de dood van een huisdier te verwerken.

De tekst is levendig, met veel dialogen. Nynke Talsma tekende leuke illustraties vol speelse vrolijke details. De levendige stemming aan het begin van het verhaal contrasteert met de verstilde sfeer in het tweede deel van het boek. Het donkere coloriet past bij het verdriet en het gemis. De zonnebloemen op de laatste pagina versterken dan weer de positieve herinneringen aan Sjuleke, waarmee het verhaal eindigt.

Sjuleke is een fijn prentenboek, dat kinderen op een realistische wijze confronteert met het verdriet om de dood van een huisdier. Zo wordt dit gevoelig onderwerp ook bespreekbaar.

Rita Ghesquiere

[Boek bestellen](#)



UW PAROCHIE

1930 parochies online op Kerknet



Zoek en vind uw parochie in Kerknet met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

