

★★★★★ **Eerlijk, ontroerend en indrukwekkend!**

3 maart 2013 | Door: Teun35 | 30-39 jaar | Amsterdam

Ook het nieuwe boek van Pimm van Hest is weer een bijzonder boek geworden, en wel bijzonder indrukwekkend.

Wat een indrukwekkend verhaal!

Het is heel realistisch en 'dicht-op-de-huid' geschreven en maakt het plezier maar ook het verdriet bijna voelbaar: voelbaar op een realistische manier.

De schitterende illustraties van Nynke Talsma vullen het verhaal perfect aan. De wisseling van vrolijke naar donkere kleuren luidt heel mooi de overgang van het leven naar de dood in en daarmee ook de overgang van vreugde naar verdriet.

De details in het behang zijn subtiel en schitterend.

De liefde en het verdriet stralen van de prenten af.

Het verhaal gaat over een jongetje dat zijn hondje 's morgens dood in zijn mandje vindt en samen met mama en papa afscheid neemt van zijn grote vriend.

Het is een eerlijk verhaal dat heel dicht bij de beleving van een kind ligt. Het is niet overgoten met overdreven veel symboliek of pathetiek.

Nee, het vertelt het verhaal zoals het in de werkelijkheid ook bijna altijd is: met een lach, maar zéker ook met tranen: wel duizend en meer.

Onze dochter was zeer onder de indruk en zelfs ik was dat!!

Het is een boek dat iedere ouder in zijn boekenkast moet hebben staan!

Want huisdieren, klein en groot, van goudvis tot hond en van cavia tot kanarie of kat of fretje, bijna alle kinderen krijgen ermee te maken en dit verhaal is dan zeer waardevol én onmisbaar om de dood en het verdriet er omheen bespreekbaar te maken.

Dank je Pimm van Hest voor het schrijven van dit indrukwekkende (prenten-)boek!

Pluspunten: Mooi vormgegeven, eerlijk, ontroerend, indrukwekkend

★★★★★ **mooi ontroerend boek**

2 maart 2013 | Door: flotol | 30-39 jaar

Een mooi en ontroerend boek over het verlies van een huisdier, met mooie sfeervolle illustraties. Onze jongens van 4 en 6 werden er helemaal stil van, en leefden helemaal mee met Roman die erg verdrietig is als hij 's ochtends ontdekt dat zijn grote vriend niet meer wakker wordt. Door de hondenhemel en het begraven van Sjuleke (met zelfgemaakte tekening van Roman erbij) in de eigen tuin, werd het voor hen heel begrijpelijk en invoelbaar hoe het is als je huisdier er ineens niet meer is. Een echte aanrader en ook een mooi kado om te geven, bv. ook om een kindje wat zoiets meemaakt te troosten.

Pluspunten: Mooi vormgegeven, ontroerend