

September 2014

Schooljaar 2014-2015

We zijn alweer een paar weken onderweg in het nieuwe schooljaar. De kinderen zijn inmiddels alweer aardig gewend aan school en er wordt weer hard gewerkt.

Nadat we afgelopen schooljaar een nieuwe methode voor taal en spelling hebben ingevoerd, zijn we dit jaar gestart met een nieuwe methode voor rekenen. We hebben gekozen voor de nieuwe versie van Pluspunt. Zoals we ons afgelopen schooljaar hebben gefocust op taal en spelling, gaat dit jaar de aandacht vooral uit naar ons rekenonderwijs. Wellicht ten overvloede: aan de andere vakgebieden gaan we niet minder aandacht besteden, maar aan rekenen wat meer. Zo worden we als team tijdens een 'aftrapbijeenkomst' meegenomen in alle ins en outs van de nieuwe methode. De rekencoördinator neemt het team vervolgens mee in het reken verbeter traject. Naast de focus op rekenen besteden we dit jaar ook weer meer aandacht aan ons Engels onderwijs en blijven we als team werken aan een klimaat waarbinnen al onze kinderen optimaal tot ontwikkeling komen.

Wat we ook oppakken is de digitale communicatie. We willen vanuit school meer digitaal gaan communiceren. Brieven gaan we digitaal versturen en ook de Klimsalabim zal volledig digitaal worden. Om dit alles in de toekomst voortaan in uw mailbox te ontvangen, moet u zich inschrijven via onze website. Die inschrijfmogelijkheid vindt u op de startpagina van www.bs-klimboom.nl. Schrijft u zich in om in de toekomst niets te missen?! We werken dit schooljaar naar de volledig digitale communicatie toe. Voorlopig wordt er zowel op papier als digitaal gecommuniceerd. Vanzelfsprekend blijft ook in de toekomst de mogelijkheid bestaan om info vanuit school op papier te krijgen. Wij hebben er veel zin in om er voor uw kinderen en voor u weer iets moois van te maken!

Met vriendelijke groeten,
Namens het hele team van De Klimboom,

Rob van Buul

Let op: Verandering data kennismakingsgesprekken!

In de week van 29 september staan er individuele oudergesprekken gepland, waarin u als ouders kennis maakt met de leerkracht van uw kind en zaken kunt afstemmen. In verband met de bijeenkomst over Pluspunt hebben we besloten de kennismakingsgesprekken een weekje te verzetten, naar de week van 6 oktober. In de groepen 8 worden de kennismakingsgesprekken verzet naar de week van 13 oktober i.v.m. de uitslag van de NIO. De uitnodiging voor deze individuele gesprekken krijgen de kinderen mee vanaf 25 september.

Verkeer rondom De Klimboom

Nu we weer begonnen zijn aan een nieuw schooljaar, willen we ook weer de aandacht vragen voor de verkeerssituatie rondom onze school. Wilt u er bij het halen en brengen van uw kind(eren) op letten dat u: niet midden op straat stopt om uw kind in en uit te laten stappen, in de parkeervakken parkeert, de motor uitzet en niet onnodig laat draaien. We moeten er samen voor zorgen dat het voor iedereen een veilige en gezonde situatie blijft. We rekenen op ieders medewerking. Alvast bedankt!

Hulpouders gezocht!

Voor de sportdag van vrijdag 26 September zijn we nog op zoek naar hulpouders. Wilt u graag helpen, meldt dit dan bij de leerkracht van uw kind of stuur een mailtje naar sportcommissie@bs-klimboom.nl.

Tussen Schoolse Opvang De Boomhut

De Boomhut is de tussen schoolse opvang van Basisschool De Klimboom. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste TSO kracht die tegen een vrijwilligersvergoeding ons team wil versterken.

Als vrijwilliger begeleidt je een groep kinderen (tussen 4 en 12 jaar) tijdens het eten en tijdens het spelen of korte activiteiten (spelletje, knutselen, tekenen/kleuren). Je werkt samen met een team tso-krachten, dat onder leiding staat van een coördinator. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Uiteraard is het belangrijk dat je het leuk vindt om met kinderen om te gaan en ervaring is een pre. Het is ook mogelijk om een keer mee te draaien om een indruk te krijgen.

De TSO is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 tot 13.15 uur en niet in de schoolvakanties.

Heb je interesse? Stuur een email naar [Cecielle Alewijn](mailto:CecielleAlewijn@bs-klimboom.nl) naar [overblijven@bs-klimboom.nl](mailto:CecielleAlewijn@bs-klimboom.nl)

Lovely, lovely, lovely.....

250 free tablet friendly (English spoken) eBooks! Suitable for all ages!

Oxford Owl is an award-winning free website packed with expert advice, top tips, eBooks and activities to help you support your child's reading at home.

Go to: <http://www.oxfordowl.co.uk/for-home>, 'join us' and get your access for free!



Agenda - september / oktober 2014

Zaterdag 20 september:

Vrijdag 26 september:

Woensdag 1 oktober:

Vrijdag 3 oktober:

Maandag 6 oktober:

In de week van 6 oktober:

In de week van 6 oktober:

In de week van 13 oktober:

Zondag 12 oktober:

Maandag 20 t/m 24 oktober:

Peuterspeelochtend 10.00—11.30 uur

Sportdag gr. 3t/m 8

Iedereen continuurooster tot 14.15 uur!

Start kinderboekenweek

Vrije dag!

Dag van de leraar

Plenaire bijeenkomst klassenouders

Kennismakingsgesprekken gr.1 t/m 7

Kennismakingsgesprekken groep 8

Marathon Eindhoven

Herfstvakantie



Fotografie op de Klimboom.

De website van de Klimboom wordt steeds beter bezocht door ouders en leerlingen. Ook de Facebook pagina krijgt meer aandacht (zegt het voort!)

Met deze media kunnen we sneller en vooral ook visueel communiceren.

Nu staan er na activiteiten vaak leuke foto's en youtube films op de site. Deze foto's zijn vaak klein van formaat en daarom hoor ik steeds vaker of ik een foto wil mailen naar leerlingen of hun ouders. Maar wat als je dit nu zelf kunt doen... en dan ook nog in een kwaliteit dat je de foto nog kan afdrukken of in een fotoalbum kan verwerken.

De oplossing is een nieuwe fotomodule die vanaf vandaag op de site aanwezig is. De naam is Smugmug (tja, zo heet het nu eenmaal) en op deze foto site is het gehele archief van de laatste vier jaar te zien. Zoeken is helaas wat moeilijk omdat ik niet alle namen van kinderen erbij kan plaatsen, dus soms moet je door een flink album heen om een bepaalde foto te vinden.

Ook kun je op deze site een fotoalbum full screen bekijken en met je pijltjes toetsen de volgende kiezen. Of een automatische dia-voorstelling aanzetten, dit is vooral leuk om de foto's op het digibord te laten zien aan de klas.

De foto site is ook geschikt om op mobile apparaten te bekijken, hier past de site zich aan aan de schermgrote en oriëntatie.

Omdat de foto's nu zo mooi en vooral in een hoge kwaliteit te zien zijn, staat er een nieuw wachtwoord op deze foto site. Het wachtwoord is "salto".

Ook op de Klimboom site is dit nu het wachtwoord om filmpjes te bekijken.

Hopelijk neemt u eens een kijkje in het album dat u via de website van de Klimboom kunt vinden. Op Facebook zullen we soms een kleine impressie plaatsen met een link naar het album.

Remko Koeneman

Kleutergym

Voor jongens en meisjes van 3 tot 6 jaar

VEEL bewegen; klimmen en klauteren, rollen, rennen, zwaaien aan touwen en ringen, balanceren en duikelen. Maar ook; bewegen op muziek, spelletjes, gooien, rollen en mikken met ballen en pittenzakjes.

Kom je ook een gratis proefles meedoen bij ETV Olympia?

Woensdag van half 4 tot half 5 in de gymzaal van De Trinoom in de Don Boscostraat.

Meer info: www.etvolympia.nl of recreatiefetvolympia@live.nl

Voorleesmiddag

Iedere eerste zondag van de maand wordt er in de Boekenberg voorgelezen op verzoek. Kinderen en volwassenen mogen zelf een boek uitkiezen waaruit wordt voorgelezen. Denk er van tevoren alvast over na welk boek je graag zou willen horen. De Boekenbergers kiezen ook zelf een boek uit om voor te lezen en zorgen ook voor enkele versjes. Het voorlezen vindt de hele middag plaats, dus wie er binnenkomt is meteen aan de beurt. Elke eerste zondag van de maand wordt er voorgelezen. Toegang: gratis.

Op zaterdag 13 september om 15.30 uur presenteert Pim van Hest zijn nieuwe boek "Het Weerjongetje". Het boek is geïllustreerd door Kristof Devos.

Pim en Kristos lezen voor, vertellen over en signeren het boek.

Is het jongetje blij, dan schijnt de zon. Is hij verdrietig, dan regent het. Erg handig! Totdat iedereen komt vragen voor zijn lievelingsweer. Het jongetje vlucht, de wereld bevriest. Totdat...



Een bijzonder sprookje over een jongetje dat leert hoe belangrijk het is om voor jezelf op te komen en in jezelf te blijven geloven. Bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders.

Kinderen aan het woord:

Gehoord in groep 4B:

Julia:

Ik vond het heel nieuw om te beginnen met het nieuwe schooljaar en de nieuwe klas. We hadden rekenen gedaan, taal en spelling. We hebben een gedichtje gemaakt en toen hadden we ook geknutseld en het was heel leuk.

Daantje:

Sommige dingen in groep 4 zijn best moeilijk. Maar knutselen vond ik wel heel leuk, want mijn lievelingsding is ook knutselen. Rekenen en gym vind ik heel leuk en ik vind schrijven ook heel leuk.

Kim:

Ik vind alles heel erg leuk in groep 4.

Marie-Jeanne:

Rekenen, schrijven. In de klas met juf Anita en ook met juf Jacqueline.

Carlijn:

We hebben gymles gehad voor de city-run. Er waren 2 mannen, één was Engels en de ander was Nederlands. We moesten eerst met onze knieën omhoog rennen. Ook deden we een Estafette. En je moest 3 keer 1 minuut rondjes rennen.



Hoi allemaal....het eerste thema bij de kleutergroepen is maandag 1 september geopend....Familie.

Tijdens het liedje 'in Holland staat een huis' kwam de hele familie op verjaardagsvisite...!



Typcursus

Klassikale typeles in combinatie met de unieke adaptieve online lesmethode van Typeopleiding Succes; De Typetuin!

Werken met de computer is niet meer weg te denken, óók in het onderwijs en bij u thuis. Hoe fijn zou het zijn wanneer uw kind snel blind kan typen? Makkelijk spreekbeurten en werkstukken verwerken en daarmee tijd winnen, ook voor de toekomst in het voortgezet onderwijs.

In de Typetuin leert ieder kind, óók met dyslexie, spelenderwijs en op eigen niveau snel en goed typen.

In de eerste week van oktober start er op onze school een typecursus van Typeopleiding Succes.

Op de website www.typeopleiding.nl staan alle startdata en tijden vermeld. Hier kunt u tevens uw kind aanmelden. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met een medewerker van Typeopleiding Succes. Het telefoonnummer is 013-5220579 of stuur een email naar info@typeopleiding.nl.



Kinderboekenweek '14

Ook dit jaar is er weer een Kinderboekenweek en wel met een heel gezellig thema: FEEST!

Feest omdat de kinderboekenweek inmiddels alweer 60 jaar bestaat.

Daarom zien we iedereen graag feestelijk verkleed op woensdag de 1^{ste} oktober!

En ook op de Klimboom zal er een feest zijn! Van woensdag 01 oktober tot en met vrijdag 10 oktober zullen er tal van activiteiten in de klassen zijn om aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek (en dan natuurlijk ook de achterliggende gedachte: Lezen is Leuk!).

Het KinderboekenFEEST begint op woensdag 01 oktober

08.30uur op het plein. U bent van harte welkom om gezellig mee te feesten!

Natuurlijk wordt er niet alleen op school aandacht besteed aan de Kinderboekenweek; u kunt in het hele land terecht voor tal van activiteiten. Kijk hiervoor op www.kinderboekenweek.nl / www.boekenberg.nl.

Ook is er natuurlijk weer een lied van Kinderenvoorkinderen wat speciaal voor deze Kinderboekenweek is geschreven, met de toepasselijke titel FEEST. Bekijk de clip en de dansinstructie op www.kvk.vara.nl

De 60^{ste} Kinderboekenweek draait om feest!

Harm de Jonge schrijft het Kinderboekenweekgeschenk van 2014. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek is komend jaar van de hand van Marit Törnqvist. De 60^{ste} Kinderboekenweek (woensdag 1 t/m zondag 12 oktober 2014) viert het kinderboek, onder het motto *Feest! Dat is zojuist in het Jeugdjournaal* bekendgemaakt.

Harm de Jonge (Groningen, 1939) groeide op aan boord van een schip. Hij studeerde Nederlands en stond jaren voor de klas. In 1989 verscheen bij uitgeverij Van Goor zijn eerste jeugdroman: *Steenkuib is een rat*. Vele boeken volgden, zoals *Vleugels voor Jorre*, *De circusfietser* en *Tjibbe Tjabbes' Wereldreis*. In 2013 verscheen *Jonas en de visjes van Kees Poon* (Hoogland&Van Klaveren).



De Jonge ontving driemaal een Vlag en Wimpel en kreeg in 2012 een Zilveren Griffel voor *Vuurbom*. Voor *Josja Pruis* ontving hij in 2007 de Woutertje Pieterseprijs. Voor 2014 is hij genomineerd voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA).

Marit Törnqvist (Uppsala, 1964) verhuisde op vijfjarige leeftijd vanuit Zweden naar Nederland. Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en illustreerde, na haar debuut in 1989, onder anderen voor Astrid Lindgren. In 1995 verscheen bij uitgeverij Querido haar eerste zelf geschreven boek, *Klein verhaal over liefde*, dat bekroond werd met een Zilveren Griffel.

In 2006 ontving ze een Gouden Penseel voor *Pikkuhenki*. Van de dichtbundel *Jij bent de liefste* die ze met Hans en Monique Hagen maakte, zijn al meer dan 220.000 exemplaren verkocht. Haar meest recente prentenboek, *Groter dan een droom*, maakte ze samen met Jef Aerts. Törnqvist is genomineerd voor de Hans Christian Andersen Award en voor de ALMA 2014.

Marit Törnqvist (Uppsala, 1964) verhuisde op vijfjarige leeftijd vanuit Zweden naar Nederland. Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en illustreerde, na haar debuut in 1989, onder anderen voor Astrid Lindgren. In 1995 verscheen bij uitgeverij Querido haar eerste zelf geschreven boek, *Klein verhaal over liefde*, dat bekroond werd met een Zilveren Griffel.



In 2006 ontving ze een Gouden Penseel voor *Pikkuhenki*. Van de dichtbundel *Jij bent de liefste* die ze met Hans en Monique Hagen maakte, zijn al meer dan 220.000 exemplaren verkocht. Haar meest recente prentenboek, *Groter dan een droom*, maakte ze samen met Jef Aerts. Törnqvist is genomineerd voor de Hans Christian Andersen Award en voor de ALMA 2014.

Feest!

Met de 60^{ste} Kinderboekenweek vieren we het kinderboek. En hoe kan dat in een jubeljaar beter dan het vieren zelf centraal te stellen, met het motto *Feest!* Want er wordt flink gefeest in kinderboeken: verjaardagen, Sinterklaas, Suikerfeest, schoolfeestjes enzovoort. Pippi Langkous maakt van iedere dag een feest en ook in de boeken van Toon Tellegen wordt flink gevierd.

Maar niet ieder feest verloopt even makkelijk of feestelijk. Denk aan Caro in *Verboden voor mij* van Maren Stoffels, Bram Botermans in *Het leven van een Loser*. Zwaar de klos! of aan de 111^e verjaardag van Agaat in *de Zuurtjes* van Jaap Robben en Benjamin Leroy. Niet voor niets luidt het spreekwoord: het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Tijdens de Kinderboekenweek 2014 gaan we dat juist met zijn allen doen!

