


[< vorige pagina](#)
[Home](#)
[Wat is Lees-Wijzer?](#)
[Hoe werkt Lees-Wijzer?](#)
[Wie?](#)
[Contact](#)
[Home](#) > [6 tot 8 jaar](#) > [Het weerjongetje](#)

Het weerjongetje


 Auteur: [Pimm van Hest](#)

 Illustrator: [Kristof Devos](#)

 Besprekingen thema's: [Anders zijn](#) [Vriendschap](#)

 Samenvattende woorden: [gevoelens](#) [het weer](#) [je zelf zijn](#) [kleuren](#) [vriendschap](#)

 Leeftijd: [6 tot 8 jaar](#)

 Aantal pagina's: **13**

 Uitgever: [Clavis](#)

 Jaar: **2014**

Waarover gaat het boek

Dit boek gaat over een bijzonder jongetje. Het weer laat zien hoe hij zich voelt. Als hij blij is, dan schijnt de zon en als hij droevig is, regent het. Alle mensen vragen hem zus of zo te voelen, maar daar wordt hij gek van. Als hij op een dag wegloopt, wordt alles grijs. Dan ontmoet hij een vriendje en voelt hij zich gelukkiger. Maar als hij zich blij voelt, zal het ijs van zijn schaatsvriendje verdwijnen. En dus doet hij erg zijn best om toch niet blij te zijn. Tot hij beseft dat hij maar beter zichzelf kan zijn en kan voelen en zijn wat hij is.

Wat wil het boek ons vertellen

Het weerjongetje heeft een magisch tintje. Kan het wel dat het weer met het weerjongetje mee verandert? Dat lijkt eerst heel tof, maar als alle grote mensen eisen beginnen te stellen en het niet lukt om alle wensen in te vullen en iedereen tevreden te stellen, wordt het weerjongetje droevig. Via dit boek leer je eerst veel verschillende gevoelens kennen, maar *Het weerjongetje* toont ook goed aan dat je gevoelens niet kan afdwingen omdat ze er gewoon zijn en ook mogen zijn.

Als de jongen weglucht en een vriendje ontmoet, weet je niet helemaal waar het naartoe gaat. Dan neemt het verhaal plots een onverwachte wending: hij kiest niet voor het vriendje, maar voor zichzelf: alleen door zichzelf te zijn, kan hij ook gelukkig worden. Het blijft wat in het midden, maar wellicht zal het schaatsjongetje hier ook van genieten.

Ik heb met de kinderen (4 jaar, 6 jaar en 7 jaar) even nagepraat over het boek, over de jongen, gevoelens en jezelf zijn. Ze vonden het allemaal een leuk boekje.

Sarah Auwerx

Leuke weetjes

De tekeningen in het boek weerspiegelen heel goed de gevoelens van het jongetje: je voelt de somberheid doorheen de volledig grijze pagina's en de blijdschap door de mooie kleurschakeringen in de regenboog. En er zit ook vaart in de tekeningen. Je ziet de jongen wegluchten als het hem te veel wordt of van blijdschap naar buiten vliegen,...

Nieuwe reactie inzenden

Reactie: *

Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Toegelaten HTML-tags: <a>

Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

[Voorbeeldweergave](#)
