

# Het Weerjongetje

Posted on [27 november 2014](#) op website [NiceTips4kids.nl](#)

*Op een grijze lentedag gebeurde er iets wonderlijks. Er werd een jongetje geboren, en plots begon de zon te schijnen. Samen met zijn eerste traantjes kletterden er malse regendruppels naar beneden.*

*Het jongetje werd groter, ouder en veranderde. En het weer veranderde met hem mee. Iedereen in het dorp noemde hem het Weerjongetje. In het begin vond het Weerjongetje het leuk om bijzonder te zijn, maar ook dat veranderde. Want iedereen wilde iets van hem. Zon, kou, sneeuw, donder, bliksem, hagel: "Ik wil, ik wil, ik wil...!"*

*Het jongetje werd hier zo verdrietig van, dat hij vertrok. Hij liep verder en verder en werd steeds eenzamer en ongelukkiger. De wereld verdween in sneeuw en ijs. En net toen het Weerjongetje bijna alle hoop had opgegeven, werd er op zijn deur geklopt.*

## **Recensie**

Een prentenboek waarin emoties en jezelf zijn centraal staat. Het boek is geschreven voor kinderen vanaf zes jaar, al denk ik persoonlijk dat deze grens wel iets hoger gesteld mag worden. Aan de hand van de weersomstandigheden wordt het gevoel van het jongetje weer gegeven. Is hij boos dan gaat het donderen en bliksemen. Is hij verdrietig dan verschijnt er een fikse regenbui. Deze laag van emoties zullen kinderen wel herkennen in de weersverwachtingen, maar de achterliggende boodschap is voor kinderen van zes jaar toch iets te veel verborgen.

Ook het taalgebruik is soms lastig te begrijpen (en uit te leggen) voor deze leeftijdsgroep. Want wat zijn "malse lentedruppels"? Op het moment dat [Het Weerjongetje](#) steeds eenzamer en verdrietiger is, gaat de temperatuur omlaag. Overal begint het te vriezen. Tussen de regels door kun je hieruit opmaken dat dit komt doordat het hart van het jongetje koud is, maar de jonge kinderen zullen dit er niet zelf uithalen denk ik.

Ik vind het super dat er een boek geschreven wordt om kinderen een belangrijke boodschap mee te geven. De wijze les dat je voor je zelf moet opkomen en in je zelf moet blijven geloven is een mooi streven om op kinderen over te brengen. Dit is mijn inziens deels gelukt met dit boek, al denk ik dat een jaar of acht een betere leeftijd is om het te begrijpen.

Het boek is qua tekst af en toe iets te volwassen en opsommend geschreven, waardoor het verhaal niet optimaal tot leven komt bij jonge kinderen.

De prenten zijn wat donker van kleur en daar moet je van houden. Het past wel bij het verhaal, maar jonge kinderen zullen zich toch meer aangetrokken voelen tot wat meer sprekend kleurgebruik. Persoonlijk vond ik de mensenmassa die allemaal iets van het Weerjongetje wilden een beetje bedreigend over komen. De gezichten waren een beetje griezelig getekend, waardoor ik me kan voorstellen dat kinderen die snel angstig zijn hier wat van schrikken. Zelfs ik als ouder kreeg een beetje de kriebels. Het doet me meer "hekserig" aan dan dat het gewoon mensen zoals jij en ik zijn aan....

***Het Weerjongetje – Pimm van Hest***

*Prentenboek, hardcover, 26 pagina's, Uitgeverij Clavis*

*Gerecenseerd door Irene Kalsbeek*